

December en Januari WEER EVEN TERUG IN NEDERLAND

Lekker weer een Hollands krantje 's ochtends vroeg door de brievenbus. Helaas van de berichten in de krant word ik niet zo vrolijk. Je fiets los in je schuurtje zetten is misschien van 40 jaar terug, maar als ik lees dat er bij nieuwjaarsfeestjes duizenden agenten, Me'ers en brandweermannen paraat zijn of dat er een spionagevliegtuigje wordt ingezet om raddraaiers te lokaliseren. Ook berichten van fors gestegen gewelddadige overvallen ; "Prins Bernard, schavuit van Oranje ; Culemborg spookstad door rassenrellen, bedreigen van hulpverleners doen mij treurig stemmen, zakt mijn Hollandse broek van af, gaat je bloeddruk met sprongen van omhoog, zijn de rapen gaar, springen de katten in de gordijnen.

Zijn wij nu zo naïef?

Er zijn in Nederland te veel koeien, varkens, geiten, schapen, kippen en mensen in een te kleine ruimte....dus!!!!

Weer snel terug naar Portugal?

Lekker in het zonnetje op een goedkoop terrasje (bier en wijn ,80 cent), gemoedelijke mensen, schone straten, oudjes overdag lekker keuvelen buiten op een bankje, gezellig praatje maken met de dorpsveldwachter, schelpjes zoeken op een bijna leeg kilometers lang schoon strand.

Nou nee, eerst de feestdagen nog en dan naar het gezellige raddraaierloze Corus-schaaktoernooi in januari. Anderhalf jaar niet meer serieus geschaakt en toch nog 5½ punt behaald in groep 6. Schaken, fietsen, schaatsen en

je verleert het niet!

Nu ben ik bang dat dit mijn laatste gevechten zullen zijn op het schaakbord.

Wat is namelijk het geval.

Terwijl ik eind september in Portugal rustig

tussen de zoutpannen van Tavira op mijn

mountainbike fiets en geniet van de aanwezige

vogels, zoals o.a. purperreigers, flamingo's, zwarte ibissen, ooievaars enz.,



zoutpannen



purperreiger



flamingo



zwarte ibis

begrijp ik dat het schaken in Portugal wel op een heel laag pitje staat.

De sporten waar Portugezen goed in zijn is bv. handbal, duivensport, inktvissen vangen, jeu de boules, dammen, voetballen en ouwenelen op een bankie.

Als vegetarische veteraan dierenliefhebber zou mijn interesse naar het dammen en jeu de boules moeten gaan.

Waarom ook niet!



Net als Grote Pier (Grutte Pier/Greate Pyr, 1480-1520) de beuk erin en flink studeren en oefenen en meedoen in de (sub)top van het dammen en jeu de boules.

Sjonge, jonge, jonge, jonge wat zullen ze in eerste instantie lachen in Koedijk. Ik kan jullie gelijk wel tot bedaren brengen, want mijn eerste optreden in het 1^e open damtoernooi in Santa Luzia vlak bij Tavira was een groot succes en dan heb ik het nog niet eens over de veteranen kampioenschappen van de Algarve Jeu de boules in Cabanas ook vlak bij Tavira waar ik, luid aangemoedigd door het talrijke publiek een verdienstelijke 2^e plaats heb behaald in de leeftijdsgroep 75-95 jaar.



talrijke publiek



één van mijn beste worpen



Tavira Open 2009

From October 6th until 10th 2009 at Santa Luzia, Tavira, Portugal
De 6 a 10 de Outubro de 2009 em Santa Luzia, Tavira, Portugal

International draughts / Damas Internacionais

Palyinghall / Local: Salão multiusos da Junta Santa Luzia



■ ■ ■ **Winnaar: Jan Piersma**



Date	Ro	Game		Result
tu 06-10-2009	1	Ester van Muijen (1976)	- Jan Piersma (2274)	0 - 2
we 07-10-2009	2	Jan Piersma (2274)	- Aleksej Domchev (2317)	0 - 2
we 07-10-2009	3	Jan Piersma (2274)	- Klaas Postema	2 - 0
th 08-10-2009	4	Jan Piersma (2274)	- Andy Damen (2010)	2 - 0
fr 09-10-2009	5	Zainal Palmans (2159)	- Jan Piersma (2274)	0 - 2
fr 09-10-2009	6	Peter van der Stap (2188)	- Jan Piersma (2274)	0 - 2
sa 10-10-2009	7	Jan Piersma (2274)	- Ronald Schalley (2213)	2 - 0



JéPé