

Uitslag: http://open.desprenger-echternach.lu/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=79&lang=nl

Zurück nach Echternach!

Vrijdag 14 Juni om 9.20 uur reden Erik en Evelien bij mij voor de deur.

Wij haalden Peter Folkertsma op in Heiloo en begonnen de lange tocht naar Echternach voor het jaarlijkse schaakfestival aldaar!

Even voorbij de grens bij Maastricht, namen wij even een tussenstop en versterkten even de inwendige mens en brachten ook wat weg!

Daar na gingen wij naar Viande, een prachtige toeristische route, door het Luxemburgse landschap, de Tom Tom en Erik reden feilloos naar het prachtige kasteel aldaar.



Evelien en ondergetekende een afgetrainde postbode! Liepen moeiteloos de 8 % helling op naar het kasteel! Zie de volgende beeldschone foto!



Daar voor een heerlijke strammer Max genuttigd (Spiegelei met extra Ham)! Het smaakte ons heerlijk!

Verder ging de prachtige tocht! Door het bochtige parcours!

Om iets voor half 5, waren wij bij hotel koch in Irrel (Duitsland).

De spullen naar de kamer een toast uitbrengen op de aankomst een maaltijd, een Wienerschnitzel, Evelien een jäger Schnitzel, uit voorbeeld van goed familiegebruik, at ik de restjes op! Maar dat mocht ook wel na de zware bergklim!

Evelien en ik gingen hierna irrel verkennen, de supermarkt, daar waren we al er voor geweest, de kledingwinkel!

Wij liepen langs een open bouwterrein met tuinbenodigdheden! Alles lag voor de grijp!

Evelien mijn lengte in ogeschouw genomen, constateerde dat! Het roepen van hond Bruno, de schele Duitse herder, gaf ook al geen soelaas! Wij constateerden dus 's nachts met de auto inladen en je kan gratis je huis in Nederland verbouwen!



De bouwmarkt vanaf de straat in Irrel!

Wij togen naar Erik en Peter heerlijk zittend bij de druip fontein in Irrel!

Dit duurde niet lang! Evelien en ik deden nog een rondje winkelstraat!

De hangjongeren van Irrel in een soort van kraakpand kenden hun schlagers, of ze badmintonden!

Terug in het hotel, vertelden wij onze levens dingen, rond kwart voor 12 gingen wij slapen!

Het veel te smalle bed voor mij! (Aldus Evelien) sliep heel goed!

Ach ik ben met weinig tevreden! Het kraakte bij het instappen en de rest van de nacht heb ik niks meer gehoord

's Morgens bij het ontbijt was iedereen, behoorlijk goed uitgerust, Erik en Evelien zouden de kledingwinkel gaan plunderen! Een tocht naar Luxemburg stad als hoofdact deze dag!

Peter en ik werden naar de schaakzaal gebracht in Echternach (Luxemburg) een 10 Km vanaf irrel!

Daar troffen wij Mark Hartog (De pion Wormerveer), Johan Plooijer en Ron Greven!

Wij drieën mochten de eerste ronde in de glazen zaal, Ron en ik tegen een Igm en Im en Johan vast ook!

Ron en ik waren nog niet wakker! Ik gaf een dame voor 2 stukken! Dat vinden IM's heel fijn! Ron van horen zeggen, gaf gratis een stuk, al snel waren we klaar en bewonderden de stugge Johan, qua spel dan!

Zijn tegenstander bewonderde ons niet, schoof Johan naderhand gedecideerd van het bord!

Nestor Peter qua spel de eeuwige jeugd! Speelde op zich een gewonnen partij, met een kleine kwaliteit, Toren tegen loper voor speelde hij remise tegen een even jeugdige tegenspeler met ruim 2000+, dit bleek de trendsetter van het toernooi te worden!

De tweede ronde bracht mij en 14, 15, 1600 heer, die heel mans, probeerde aan te vallen, meende zelfs een loper te kunnen offeren! Dat deed hij niet! Maar tegen mijn gewoonte in,

Schoof ik hem er netjes van af, ook Johan won, Mark niet zo schaakactief meer moest nog op stoom komen!

Ron was in handen gevallen van een klein onstuimig jongetje! Wat nadenken tegen zo een oude man?! Echt niet, zetten en rennen, dit alles te verwerken krijgend, verlangde Ron nog meer naar zijn bed een tweede 0 werd zijn deel!

Peter Folkertsma remise tegen een 1300 speler en nog slecht gestaan hebbend ook! De bookmakers zetten hun geld al meer op Peter!

De derde ronde wonnen Ron en Mark ook, ik speelde remise tegen een Moldaviër met 2035 en Johan zijn tegenstander van dat kaliber, deed dat ook met Johan, wij zaten de hele dag 2 borden bij elkaar vandaan!

De vierde ronde verloor ik van een Duitser? Luxemburger die het beter deed in een vier pionnenspel, Johan verloor meen ik ook, dat moest wel anders was hij die dag niet 2 borden bij mij van daan gebleven, Ron en Mark raakten op stoom (wonnen) Peter incasseerde ook een 0!

De 5^{de} ronde werd ik rechts en links weggespeeld door een Duitse met een overactieve dochter, pion d7 en Tc8 en ik had

met het schaamrood (Waarvoor?!) op de kaken, een wat slechtere nachtrust gehad (Echt niet!).

Maar de huismoeder met de finish in zicht overgoot haar piepers, molesteerde haar dochter (allemaal onzin!) gaf in ene een volle toren weg! Nog heel lang na blozend, togen wij met het hele gezelschap naar de Italiaan, in de hoop Jong Italië, tegen jong Nederland te zien!

Dat gebeurde niet! In plaats er van na een heerlijke maaltijd en weer een hoop restjes he, de GFT bak in Nederland word binnenkort afgeschaft, ze sturen het naar mij!

Ook werden de ouderen onder ons er bejaard verklaard! Door een 39 jarige en veertig pluster!

Waarom niet hoog levens ontwikkeld?!

Ron had al zo veel te verwerken gehad?! Dit moest en kon er ook wel bij! Dat is wel een enorm voordeel van het ouder worden!

Na het afscheid die dag! Waarbij Ron , johan en Mark, echternach nog tijdelijk onveilig maakten, togen wij weer naar Irrel.

Erik en Evelien veronderstelden Ronald gaat nog een biertje mee doen in Irrel, maar ik vleide mij op mijn bed, met lichaamsbeweging, het boek dan! Van Midas Dekkers!

Ik was toch wel tamelijk moei, niet lang er na, bedroeg de lichaamsbeweging, het ongestoord genieten, van achter mijn ogen!

Erik en Evelien, lieten de Italiaan nog bijna overwerken, die hield daar niet van, poco, poco! Niet lang er na! (De bediening duurde ellen lang, als ik het goed gehoord heb!) zochten Erik en Evelien ook hun kamer op.

De andere dag na weer een heerlijke douche en een extra vitaminepil, hoorden wij het schokkende nieuws bij het ontbijt, dat jong Nederland van Jong Italië had verloren met 1-0, hoe moest deze dag nog goed komen?! Nou gewoon! Gezellig met elkaar proberen te zijn!

Erik en Evelien, dropten ons weer in Echternach, hun zouden naar Koms?? Gaan??

Ze belanden in Schengen, u weet wel, met dat verdrag van, ook Erik heeft ondertussen daar iets?! Wat?! Dat verteld hij wel als hij zin heeft op de club!

Peter en ik maakten ons zorgen om Ron en consorte, ze waren er de zesde ronde niet?!

Waren alle Echternachtse middelbare en jongere dames die nacht wel thuis gekomen?

Maar nee! Johan zijn tegenstander kwam niet! Ron en Mark, maakten snel gehakt van hun tegenstander en het terras, met het startende mooie weer, op deze dag, zat veel gezelliger ! Mijn partij werd tussendoor door de heren als remise beschouwd!

Dat werd het ook! Maar niet na dat ik mijn tegenstander een dolle toren geschonken had! Voor de rest was hij compleet overspeeld!

Zo had ik een compleet nieuwe ervaring! In mijn lange schaakgeschiedenis!

De ronde er op, nog erger! Het moet gebeuren in elk toernooi! Dit toernooi registreerde ik alles! Dat denk je te vaak!

Ik dacht zijn dame fraai te winnen, van de nog feller rokende Luxemburger als ik, zijn walm, deed zelfs mij bijna in katzwijnm geraken!

Ik koos de verkeerde volgorde, sloeg niet eerst zijn dame maar zijn toren, ja hij sloeg mijn dame en mat ging ik ook!

Mijn vader Kamps moet in het hiernamaals wel gelachen hebben! Ja zo zie je wat er gebeurt als je 53 bent?!

Nou er voor gebeurde het ook al, dus het blijft bij het oude!

Johan ondertussen op vier, Ron viereenhalf, Mark ook, de glazen zaal lonkte weer!

Peter met keurige remises tegen menig 1900 en 2000+, hier en daar nog wat overwinninkjes, op 3 punten.

Na mijn gecreëerde eigen Nederlaag, bezochten wij de markt met jazz band, naderhand met Evelien met zangkoor!

Peter en ik spraken af, mochten wij elkaar treffen, remise zouden we spelen en we gingen met de boemeltram door Echternach!

Maar hierop hoopte ik niet!



Het zangkoor wat tulpen in Amsterdam op zijn Duits zong (Rosen von?!), heeft een speciale betekenis voor mij, onze moeder was dit weekend 10 jaar overleden, ze zong heel lang in een zangkoor, mijn zuster speelt klarinet in een orkest, vandaar de gekoppelde foto!

Ronde 8, bracht mij Elias een 11 jarige!! Ooit IGM!?!?

Maar ik heb het vast, fout, Elias zag in een vloek en een zucht!

De vloek van mij! Een compleet correct loferoffer op a3!

Erik had het aanschouwd, net onderscheiden in

Schengen(Grapje!), dacht waarom is die Kamps nou gewoon niet met Evelien en mij, gezellige dingen gaan doen, hij schaakt, soms leuk!

Daar is alles mee gezegt!

Elias met enorme pionnenstorm was op weg, om mij keihard te liquideren! Volkomen terecht! Vol zelfkastijding, toverde ik een lach op mijn gezicht, moedigde Elias aan met een enorme vuist omhoog, want Elias, feliciteerde alle omstanders met overwinningen?!

Wat bedoelde die grote man? Was hij boos? Elias bood remise!

Ik durfde het bijna niet aan te nemen (Leugenaar dat ik ben!

Dat wel!!), ik deed het wel, Elias begon een hele elf jarige uitleg waarom het remise was?!

Zelfs mijn meest grijze hersencel, wist dat het verloren was, Kinderen en dwazen spreken de waarheid, ik herken het dus!

Erik buiten keurde de remise terecht niet, goed, wel natuurlijk dat ik mij goed vermaakte!

Voor johan begon het toernooi wat te lang te duren, de klad raakte er in, wie weet in ronde 9, toch nog de 5 punten, dan moest wel de tegenstander mee werken?!

Ronde 9 had ik een heuse België – Nederland, de jongere Belg, Had een dame pion, Trompovsky constructie, in mijn geheugen, zocht ik de analyses van Wim Driessen, maar nee het moest weer op eigen kracht!

De jonge Belg bleek niet zo bedreven in het uitvoeren van de goede aanval, al snel nam ik het over, blunderde hij een toren weg en niet lang daarna de partij, 4,5 punt 50 %! Helemaal niet gek in dit veld!

Johan kon zijn missie niet volbrengen, maar de avondmissie, die zal wel geslaagd zijn! Prijsuitreikingen mogelijk voor Mark. Die op 5,5 punt eindigde, die waren uit den boze! De stad in dat moesten ze! hoe eerder hoe beter!

Peter eindigde op 4, Ron uit 5, allemaal naar onze verwachting dus!

Wij namen afscheid en binnen 2 uur, heel wat bladzijden van de nieuwe matten verder, met een fraai Fischer verhaal, van Leon Pliester, tussendoor nog de opmerking krijgend van Erik, terecht, hee Kamps, kijk eens naar het mooie buiten!

Zaten wij bij Stein, iets eerder of verder, bij een heerlijke van der Valk, weer at ik meer dan goed voor mij is, of juist wel!

Moet Erik van zo veel eet geweld tot dinsdag bijkomen, of nooit meer!

Hoe dan ook na nog een korte rit met geweldige Chauffeur Erik! Met prachtige verblindende zonnegleden, was ik om elf uur thuis!

De katten goed verzorgd door dochterlief, zielsgelukkig de baas is er weer!

De Slikkers, Móllekampen, Van Dam komend jaar mee naar Echternach, Roomers, Hetteema's, een gedevalueerd Koedijk in zo'n gezellig evenement het kan niet!

Heren, dames ik heb genoten, dat hebben jullie gelezen tot volgende keer!

Ronald