



Schoolreisje naar Texel

EN PASSANT – KOEDIJK

Jeetje, een jongensdroom ging in vervulling. We gaan een dagje naar Texel, joepie!!! Alsof we op schoolreisje gingen verzamelden we ons, ietwat zenuwachtig, om half twaalf bij de Rietschoot.

We gingen met 2 auto's op de boot en dan kunnen de inzittenden gratis mee. Jan van Dam stelde nog voor om met z'n achten in 1 auto de overtocht te wagen, wel zo goedkoop, maar 2 schakers hadden last van claustrofobie dus lieten we dat plan maar varen (ha, ha varen!). Dat we nerveus waren bleek al gauw, want bij vertrek uit Koedijk waren we elkaar al direct kwijt. Ex-tesselaar Jan Piersma zou die dag reisleader zijn en zat in auto 1 en gingen dus als eerste weg bij de Rietschoot. Bij aankomst aan de kade van de haven van Den Helder bleek auto 2 al te zijn gearriveerd.

Een compleet raadsel!

Sommigen van ons, die nog nooit hadden gevaren, keken hun ogen uit. Wat een groot schip en er kunnen wel een paar honderd auto's mee. Vroeger is er wel eens een schaaktoernooi op de boot georganiseerd. De hele dag dus heen en weer varen. Na een voorspoedige overtocht (duur 20min.) meerden we af bij 't Horntje en via de pontweg kwamen we in Den Burg aan. Daar raakten we elkaar dus weer kwijt.

Aan onze reisl-ij-der hadden we ook niet veel, want er was na 25 jaar nogal wat veranderd. Het enige wat hij nog kon vinden was de Karseboom, zijn stamkroeg van toen, maar de schaaklokatie, de Witte Burcht, was niet te vinden. Na 20 minuten rondjes lopen was onze teamleader Willem het zat en vroeg tenslotte aan een Texelse 'schone' waar de Witte Burcht was. Nou meneer van de overkant, zei de schone, **achter u!!!!** Staat Willem vlak voor het gebouw. Ze zeggen wel eens, "stomme Tesselaar", maar ja.....!

Een kille lokaliteit die nog enigszins werd opgefleurd door 2 breiende koffiejuffrouwen. Het enige geluid op deze zaterdagmiddag waren de tikkende schaakklokken en de 8 breipennen. Willem informeerde nog wat ze met die 8 razendsnel roterende pennen aan het maken waren en of het ook wel wol was van texelse schapen.

Schaapachtig en vol ongeloof, fluisterden ze, **babysokjes natuurlijk!**

Willem, vanwaar eigenlijk die belangstelling?

Over de schaakpartijen weet ik niets te vertellen, want ik had het zelf veel te moeilijk met mijn partij. De 4-4 stand betekende gewoon geen uitzicht meer op het kampioenschap. 's Avonds hebben we nog lekker oosters gegeten op de Chinese boot in de haven van Den Helder. Daarna raakten we met een select groepje (de 2 jeugdspelers Jantje van Dam en Dirkje Slikker gingen naar huis) nog verzeild tussen 2 feesten in de Rietschoot. Het is toch wel een lekker gevoel als je na twaalf uur nog een pilsje kan bestellen.

Veerboot naar Texel -
Dokter Wagemaker



R. Vittali	-	D.Slikker	0-1	W.Otten	-	Joh.Rietveld	1-0
T.Richter	-	J.v.Dam	1-0	M.Witte	-	W.Punt	0-1
P.Bakelaar	-	E.Jostmeijer	0-1	D.Rijneker	-	R.Roskam	0-1
J.de Wijk	-	J.Piersma	1-0	T.v.Lingen	-	T.v.Wijngaarden	1-0